

## Broederkring

Sinds 18 September 1935 ( dus nu 84 jaar jong) kent de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden een broederkring. Grote stimulator daartoe was de uit Sneek gekomen br. W. Zwolle. Merkwaardig, dat men een ondergrens had qua leeftijd: pas vanaf 35 jaar was men welkom, jonger niet ...

Wij houden niet van leeftijdsdiscriminatie, alles wat man is, is welkom. 'Leeuwarden' heeft de gewoonte van 16.00-18.00 uur, samen te komen in het Gemeentecentrum, op de tweede dinsdag van de maand, en dan na afloop samen te eten aldaar.

De eerste keer van samenkomst is dus de tweede dinsdagmiddag van september, dat is 13 september 2022, om 16.00 u. Van harte uitgenodigd en welkom. De maaltijd zal toebereid worden! Maar door wie (en wat we eten), is nu nog onbekend! Wilt u zich opgeven bij Harmen Ament als u zou willen blijven warm eten?

email: [harmennel@doopsgezind.nl](mailto:harmennel@doopsgezind.nl)?

Of mondeling als u mij tegen het lijf loopt.

Zo'n eerste bijeenkomst vertellen we elkaar wat we gedaan hebben c.q. hadden willen doen, en wat we komend winterseizoen graag aan de orde zouden willen stellen. Er komt ook wel eens een spreker van 'buiten', maar meestal nemen wij zelf een keer voor onze rekening. Als de broeders dat goed vinden zou ik bijv. eens willen spreken over 'vakantie? Waarom?' Volgens mij zijn mijn grootvaders nauwelijks ooit op vakantie geweest. Waai gerust aan!

Namens de broederkring, H.Th.Ament

Contact: Br. A. Kamman

Data: Elke 2e dinsdag van de maand, vanaf 13 september

Tijd: 16.00 uur gesprek

Ca. 17.30 uur maaltijd

Plaats: Gemeentecentrum