

Oriëntatiekring (2022-2023)

Voor mensen die geïnteresseerd zijn, of geraakt door de Doopsgezinde gemeente, en die daar deel van uit willen maken wordt ook komend seizoen een oriëntatiekring gehouden om samen op zoek te gaan naar wat geloven voor ons betekent.

Hiernaast komen facetten van de Doopsgezinde identiteit en geschiedenis aan de orde. Geloven is een persoonlijke keuze; twijfel en aarzeling horen daarbij. Geloven is als een liefdesrelatie, een (aan)geraakt worden. Geloven is eerst en vooral een relatie hebben met God en met elkaar, waarin groei zit en toekomst. Wat betekenen voor ons God, Jezus, Heilige Geest en samen gemeente-zijn?

Aanstaande leden en vrienden kunnen zich in deze groep voorbereiden op het schrijven van een eigen belijdenis met/zonder doop. Als leidraad voor de gesprekken gebruiken we het geloofsboek ten behoeve van doopsgezinde gemeenten, wat de titel draagt 'Aangeraakt door de Eeuwige' en is verschenen onder redactie van ds. G.J.J. van Hiele (verkrijgbaar bij ds. T. Hiemstra)

Leiding en opgave bij ds. Tjitske Hiemstra

Data: donderdag 22 september, 6 oktober, 3, 17 en 24 november en 8 december. Data in 2023 komen nog.

Tijd: 19.30-21.30 uur

Plaats: Kerkenraadskamer