



doopsgezinde
gemeente
leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

2 oktober 2022

Voorganger: Tjitske Hiemstra

Musicus: Simon Bouma

Thema: *Geef ons meer geloof*



* Aansteken van de kaars

* Bemoediging en groet

* Zingen *Ontwaak, o mens ...* NL 215: 1, 2, 4 en 6

* Inleiding op het thema en gebed

* Bijbellezing 2^e brief aan Timotheüs 1: 6-14

*Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave
die God je schonk toen ik je de handen oplegde ...*

* Zingen *Er heeft een stem gesproken* NL 361: 1, 2, 6, 4, 5

* Bijbellezing Lucas 17: 5-10

* Zingen *Een heel klein zaadje* NL 181

* Overdenking

* Orgelspel

* Open Ruimte

* Zingen *In de Heer schep ik mijn vertrouwen*

* Collecte voor Diaconaal Platform en eigen gemeente (rozet)

De stem van de zwakkeren in de samenleving versterken en stem geven hen die zorg of hulp behoeven, maar niet gehoord worden of niet in staat zichzelf hoorbaar te maken. De sterkeren in de samenleving te betrekken bij het verbeteren van de situatie van de zwakkeren. Dit alles in navolging van Christus. De diaconie van onze gemeente neemt deel aan het platform.



aan
zijn

* Slotlied *Ga met God en Hij zal met je zijn* NL/FNL 416: 1, 2 en 4

* Zegenbede

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen

* * * * *

Mededelingen

Wie heeft vorige week het boekje 'VerduurSamen met Franciscus' meegenomen?

Bij de donderdagavondgroep 'VerduurSamen' zijn nog 2 plaatsen vrij. Volgende avond op 27 oktober van 19.30 - 21.30 uur.



Er komen te schrijven Amnestybrieven aan regeringen van Iran, Rusland en Tunesië.
Dank voor jullie werk!

ADS-internetviering vanuit onze vermaning via Doopsgezind.nl vanaf 2 oktober te bekijken.

Voorganger: ds. Tjitske Hiemstra, muziek: Simon Bouma, zangers: Petra Prins en Willem Wouda, liturgisch bloemstuk: Saakje van der Boom. De viering duurt ongeveer 35 minuten.

Op donderdag 6 oktober om 13.00 uur word Tjitske Hiemstra omlijst met muziekfragmenten een uur lang geïnterviewd door Ilona de Vries op Radio Middelsee. Daarbij natuurlijk ook de Winden Gods ...

Laatste zondag om u op te geven voor gemeentedag op zaterdag 8 oktober in Rottevalle rond Chassidische vertellingen met veel muziek en zang. De dag is van 10.30 – 14.30 uur!

Neem zelf brood mee. Opgave achter in de kerk.

Zijn er nog mensen die cake of taart mee willen nemen?



Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-codes:

Links: Diaconaal Platform

Rechts: eigen gemeente



De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, onder het kopje 'Preken en luisterdiensten', tot de daaropvolgende zondag te bekijken. Helaas moet dit vanwege de regels van Buma/Stemra, anders kost het de gemeente heel veel geld i.v.m. copyrights. ☹

www.doopsgezindenleeuwarden.nl



Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: hannab@online.nl en ellesfeenstra@outlook.com
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl

Liederen (NL/FNL) overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lietboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke*