

* Muziek: Menuet: G.F. Händel
Ondertussen gaat de collectezak rond

* Collecte voor de Vreugdekinderen
Sinds 2011 ondersteunt onze gemeente een klein kindertehuis bij Bloemfontein in Zuid-Afrika, waar door hun ouders verstoten kinderen met hiv worden opgevangen. Bonne Doller en Jelle Krol hebben contacten met het kindertehuis.
Geld blijft hier hard nodig. U kunt dit doel ook steunen door eenmalig of periodiek een bedrag over te maken naar de Doopsgezinde Gemeente; dat geld wordt dan van tijd tot tijd naar Zuid-Afrika overgemaakt.

* Slotlied *U zij de glorie* NL/FNL 634: 1 en 2

* Zegenbede *Soe ik noch freezje?* FNL 634: 3

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het Paaslicht met ons mee naar huis.

Na de dienst klinkt: *Daar juicht een toon ...* meezingen mag 😊

* * * * *

Mededelingen

Op 13 mei organiseert het Aanloophuis weer een kledingbeurs voor de gasten en daarvoor is er natuurlijk kleding nodig. Gezocht: voor dames zomerjassen/kleding vanaf maat XL, truien/vesten vanaf XL, en voor heren jeans/korte broeken/truien en vesten, en schoenen (vooral maat 42-44). U kunt de schone en hele kleding bij het aanloophuis brengen, woensdag of zaterdag 13-16 uur, of zondag 11-16 uur.

Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:

De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, onder het menu 'Archief Vieringen' tot de daaropvolgende zondag te bekijken. 📺
www.doopsgezindenleeuwarden.nl



Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: hannab@online.nl en ellesfeenstra@outlook.com
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op 📺 www.doopsgezindenleeuwarden.nl
Liederen (NL/FNL) overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lietboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke*
Liederen (Tuskentiden) overgenomen uit *Tuskentiden – oanfoljend lieteboek*

Weet U nog, God?
Op paasmorgen scheen de zon.
Aan de hand van pappa en mamma, door het park naar de kerk.
'Daar juicht een toon, daar klinkt een stem ...'
Ik wist nog niet wat geloven was, God,
maar ik plukte madeliefjes voor U
en liet U mijn nieuwe lakschoentjes zien.
U vond ze ook mooi.
En 's avonds bad ik:
Dank U wel voor het suikerbrood.
Wel jammer dat ik verloor met eitje tikken,
om Jezus' wil, Amen.
Dat bad juf altijd, weet U nog?
Zij wist wat Jezus wilde.
Toen kwam het leven.
Er viel niet veel te willen,
dat hoef ik U niet te vertellen.
Nu is het weer paasmorgen.
De kinderen brachten suikerbrood
– traditie toch, moe? Ze zijn naar hun vakantiehuis.
In de kerk zeggen ze dat Pasen niet waar gebeurd is.
Het is een beeld, zeggen ze,
van een nieuw begin. Maar ik hoef geen nieuw begin.
Ik heb liever dat U leeft. Dat praat gemakkelijker
dan met een beeld.
Wel jammer dat ik geen madeliefjes meer voor U kan plukken.
Ik zou nog graag een keertje eitje tikken,
maar dank U wel voor het suikerbrood,
om Jezus' wil,
Amen

tekst: Jeannette den Ouden