



* Mededelingen en aansteken van de eerste adventskaars

* Bemoediging en groet

* Zingen *Hoe zal ik U ontvangen* NL/FNL 441: 1, 7, 10

* Lezing Psalm 85 uit '150 psalmen *VRIJ*' van Huub Oosterhuis (2^e deel)

* Gebed

* Zingen *Licht in onze ogen* NL/FNL 463: 1, 3, 5, 7

* Bijbellezing Filippenzen 1: 9-11 / Marcus 13: 33-37

* Zingen *Zal er ooit een dag van vrede* NL 462: 1, 2, 4, 6

* Overdenking

* Orgelspel

* Open ruimte met welkom heten als belangstellenden: Thomas en Afke van der Laan-Holwerda

* We vieren de Maaltijd van Verbondenheid



Vorbereiding en uitnodiging

Zingen *Nei Jo, myn Heilân, haw ik lange* FNL 442

Tafelgebed, waarna we zingen:

Zingen *Wek mijn zachtheid weer* NL 925 (2x)

Breken en delen van Brood voor Onderweg

Zingen *Brood – hier gedeeld om het leven* Iona 41:1

Delen van de wijn van Gods Koninkrijk

Zingen *Beker – gereikt vanuit vreugde* Iona 41: 2

* Vanuit de stilte, bidden we samen het Onze Vader (bewerking ds. G.J.J. van Hiele)

God, Verborgen Aanwezig

Dat uw Naam aan het licht komt
Dat tastbaar wordt de wereld naar uw hart
Dat gegaan wordt uw weg van barmhartigheid

Dat wij ontvangen wat we nodig hebben
om onze bestemming te leven
Dat wij elkaar durven vergeven en niet laten vallen
maar zoeken naar vrede
Dat wij niet losraken, als het lastig wordt
maar verbonden blijven met U.

Geef ons daartoe de moed en de spankracht
het geloof, de hoop en de liefde
die van U komt
Vandaag en alle dagen
totdat alles is voltooid.
Amen

* Collecte voor Stichting Leergeld & eigen gemeente (rozet)

Stichting Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen (4-18 jaar) om te kunnen deelnemen aan binnen-en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Het motto van Leergeld is: alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

* Slotlied

Ferwachtsje no jim Heare

NL/FNL 439: 1 en 2

* Zegenbede

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis.

Mededelingen

Lint voor de vrede

In de 18^e eeuw was Leeuwarden de woonplaats voor Maria Louise van Hessel Kassel, de stammoeder van ons huidige vorstenhuis. Uit een briefwisseling met haar vriendin Henriette van Nassau-Zuylenstein blijkt dat beiden graag handwerkten. Zo stuurt Maria Louise in 1747 aan Henriette een staaltje op van haar werk. Het was **een lint dat de vrede weergaf**. Hoe het lint er uitgezien heeft, is niet bekend. In 1747 was heel Europa in oorlog, nl. de Oostenrijkse successieoorlog. Ook toen was de roep en hang naar vrede groot.

Dit inspireerde Mayken Geersing om, in het kader van Leeuwarden culturele hoofdstad, haar eigen **'Lint voor de vrede'** op te zetten. Ruim 300 vrouwen hebben hieraan meegeborduurd – ieder een stukje van ca. 25 cm lang met als thema vrede of verbinding. Dit heeft geresulteerd in een lint van ruim 75 meter.

Dat was in 2018, maar in 2023 is de behoefte aan vrede nog even groot.

Het lint is te bezichtigen in Het Andere Museum, van oldtimer tot kant, en een deel ervan hangt vanaf vandaag tot en met Driekoningen in onze kerk.

Kerstboomoptuigdag op 14 december vanaf 10.30 tot 13.00 uur in de kerk.

Een warm en lichtend samenkomen onder de kerstboom met o.a. mooi kerstverhaal.

- ☼ 10.30 uur inloop met koffie/thee
- ☼ 10.45 uur Samen kerstboom versieren
- ☼ 11.15 uur Aftellen ontsteken kerstboomverlichting met chocomelk, koffie, thee, glühwein en kerststol (kort kerstverhaal)
- ☼ 12.00 uur het binnen brengen van vegetarische erwtensoep, stokbrood met kruidenboter, kerstbrood



Op 23 december om 15.00 uur komt Project Geestdrift naar Leeuwarden met de kerstvoorstelling *Klokgelei*. Hans Dagelet en Esther Apituley komen met een geestig, scherp en ontroerend muziektheater voor Kerst. Deze familievoorstelling is bedoeld voor (groot)ouders, kinderen, gemeenteleden en zovele anderen. Neem mensen mee! Toegang gratis, na afloop vrije gift.

Op 4^e advent 24 dec. om 10.00 uur is er een zangdienst met verhaal. Daarvoor kunt u uw favoriete liederen rond advent/Kerst inleveren met de motivatie waarom u dit lied graag zingt! U kunt het op zondagochtend 10 of 17 dec. aan Tjitske Hiemstra geven of mailen ✉ tj.hiemstra@hetnet.nl

Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-codes:



links: Stichting Leergeld

rechts: eigen gemeente



De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, onder het menu 'Archief Vieringen' tot de daaropvolgende zondag te bekijken. 📄 www.doopsgezindenleeuwarden.nl

Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur e-mailen naar: hannabruin@gmail.com en ellesfeenstra@outlook.com
Bovenstaande mededelingen vindt u ook op 📄 www.doopsgezindenleeuwarden.nl
Liederen (NL/FNL) overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke*
Liederen (Iona) overgenomen uit *Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow*