



Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

Pinksteren, 19 mei 2024

Voorganger: Tjitske Hiemstra

Organist/pianist: Simon Bouma

Trompet: Renee van der Veen

Thema: Scheppingskracht



* Mededelingen en aansteken van de kaars

* Zingen

Kom laat ons deze dag

NL 672: 1, 2 (Frysk), 3

1 Kom laat ons de - ze dag
met hei - lig vuur be - zin - gen
en met ver - nieuw-de vreugd,
want God deed gro - te din - gen.
Eens gaf de hei - lige Geest
aan ve - len hel - den - moed.
Bid dat Hij ons van - daag
ver - licht met Pink - ster - gloed.

2. O Geast fan ivichheid,
Jo, treast fan alle frommen,
diel no jo seine út.
Wy wachtsje op jo kommen.
Troch wurd en sakramint
binn' wy gjin frjemden mear,
skink oan jo eigen bern
jo geastesjeften, Hear.

3. In 't lichaam van de Heer
tot leden uitverkoren,
zijn wij door uwe kracht
als kinderen nieuw geboren.
Deel van uw gaven uit,
wees met uw kracht nabij.
Dat ieder op zijn plaats
een levend lidmaat zij.

* Lezing

Tekst van Huub Oosterhuis uit 'Een weg van dagen'
'Heilige geest: scheppingskracht en bevrijdingskracht in mensen.'

* Zingen

Veni sancte Spiritus

NL 681 (Latijn, Frysk, Ned)

Ve-ni sanc-te Spi-ri-tus, tu-i a-mo-ris ig-nem accen-de. Ve-ni sanc-te Spi-ri-tus, ve-ni sanc-te Spi-ri-tus.

Kom by ús, o hillige Geast, stek yn ús oan it ljocht fan jo leafde.
Kom by ús, o hillige Geast, kom by ús, o hillige Geast.

Kom tot ons, o heil'ge Geest, ontsteek in ons 't vuur van uw liefde
Kom tot ons, o heil'ge Geest, kom tot ons, o heil'ge Geest.

* Gebed naar Augustinus

* Zingen

De Geest van God waait als een wind

NL 691

1 De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als a - dem die ons leven doet,
deelt ons een onrust me - de
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft te - gen - gaan,
een koe - le bries die zuivert.

2. De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.



3. In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

* Bijbellezing

Hand. 2: 1 t/m 4

* Zingen

Een vogel, ze broedt...

Iona nr. 29

1. Een vo - gel, ze broedt op de wa - ter - ba - ren, zweeft bo - ven de cha - os, tijd - loos,
leeg en woest. Zij zucht en ze zingt, moe - der van de schep - ping,
brengt ter we - reld wat het Woord ten le - ven roept.

2. Zij klapwiek en vliegt,
rust waar het haar goedgeunkt.
Licht is zij, nabij,
dan weer hoog in de lucht.
Zij huist in de schoot,
heet het wonder welkom,
onbevroede krachten
brengt zij aan het licht.

3. Zij danst in het vuur;
wie haar ziet, verbaast zich.
Tong en taal wekt zij
waar dorre doodsheid heerst.
Zij zet ons op weg,
schenkt haar goede gaven,
niet te kooien, klein te
krijgen, onverveerd.

4. Kom, heilige Geest,
stuwkracht, God ten diepste.
liefdes gave, hartenkreet
en laatste zucht.
De sleutel ben jij,
open ons de Schriften:
waai, waai, nieuwe wind,
waai schoon, wek levenslust.

* Overdenking

* Muziek

* Open ruimte met welkom als belangstellende voor Marco Christiaan van Stijn

* Zingen

Let all who are thirsty come

Taizé 92

Let all who are thirst-y come. Let all who wish re - ceive the

wa-ter of life free-ly. A - men, come Lord Je - sus. A -

men, come Lord Je - sus.

Laat wie dorst heeft komen, laat wie dat wil vrij
drinken van het water dat leven geeft.
Amen. Kom Heer Jezus.
Openbaring 22: 17b, 20b

* Voorbeden / gebed

We leven van de wind

NL 687: 1 en 2

1. Wij le - ven van de wind
die aan-rukt uit den ho - ge
en heel het huis ver - vult
waar knie-en zijn ge - bo - gen,
die door-dringt in het hart,
in de ver - bor - gen hof,
en uit-breekt in een lied
en op-stijgt God ten lof.

2. Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

* Collecte voor ADS – St. Doopsgezinde geloofsopbouw en Solidariteit

DGS is een fusie tussen de Doopgezinde Zending en de Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk. De stichting heeft als doel het faciliteren van de toerusting van geloofsgemeenschappen of individueel gelovigen in binnen- en buitenland vanuit een Doopsgezinde achtergrond. Zo willen ze bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het samen verstaan van Bijbelverhalen en aan wat die voor ons en anderen kunnen betekenen. Zowel in buitenland als zeker ook in eigen land.

* Slotlied

Heer, raak mij aan met uw adem

NL 695



1 Heer, raak mij aan met uw a - dem,
reik mij uw stra-lend licht, —
wijs mij nieu-we we - gen,
geef op uw waar-heid zicht. —

2. Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.

4. Kom en doorstraal mijn dagen,
Geest van God uitgegaan,
die mijn ogen opent
voor wie nu naast mij staan.

3. Wees ook de Geest die mij aanvuurt
en al mijn twijfels bant.
Als geroepen kom ik:
mijn tijd is in uw hand.

5. Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht.

* Zegenbede

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis.



* * * * *

Mededelingen

Zondag **26 mei**: 12,5 jaar Jubileum 'Huis van Bezinning en Bezieling' Oergong.

10.00 uur: Feestelijke Jubileumviering met blokfluittrio Gaudete

11.00 uur: Koffie en ontmoeting

12.00 uur: Lunch met soep (brood zelf meenemen)

13.15 uur: Lezing 'Meditatie op Westerhûs' (Nijkleaster) door Reinier en Trees Nummerdor-v.d.Wal

14.00 uur: Workshops: Geurmeditatie o.l.v. Minke van der Meulen-Heida (max. 8)

Mandalatekenen o.l.v. Tjitske Hiemstra (max. 8-10)

Labyrintlopen o.l.v. Everdien van der Hel (max. 8)

Stembevrijding o.l.v. Annemarie Kat (max. 16)

Meditatieve wandeling o.l.v. Ietsje de Boer (max. 20)

15.30 uur Gezamenlijke afsluiting

Kosten voor de lunch en middagprogramma is 5 euro, hiervoor graag opgeven.

Opgave via ✉ t.hiemstra1959@kpnmail.nl of inschrijven achter in de kerk.

Op **2 juni** is de Buitendag op Fredeshiem, georganiseerd door FDS, GDS en Ring Zwolle. Opgeven kan via het formulier op dgzwolle.doopsgezind.nl/noordelijke-buitendag.

Workshops: Zingen (Jelma Wiegersma), Best practices (Nick Everts), Kroegpraat (middenleeftijders), Ubuntu (Jeannette den Ouden), Vreedzaam communiceren (Iepie Kroese), Spirituele wandeling (Tjitske Hiemstra), Verhalen vertellen (Jehannes Regnerus), kinderprogramma (zie pag. 25 Onderweg van mei)

Er is die zondag **geen** dienst in Leeuwarden.



Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:



De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, onder het menu 'Archief Vieringen' tot de daaropvolgende zondag te bekijken. www.doopsgezindenleeuwarden.nl

Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk donderdag 12.00 uur e-mailen naar: hannabruin@kpnmail.nl en nynke.smit@outlook.com

Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl

Liederen (NL/FNL) overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke*

Liederen (Taizé) overgenomen de bundel van de Taizé-Communauté, France

Liederen (Iona) overgenomen uit *Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow*

