

Nieuwsbrief najaar 2024

Beste zusters en broeders,

De dagen worden korter, buiten ruikt het anders en er sluipt iets kouds door de lucht. Dan weet je het zeker dat de herfst is begonnen. De vogels wijzen je de weg zeggen natuurkundigen. Wij gaan ook op weg en een bijzonder jaar tegemoet!

Op 21 januari 2025 is het precies 500 jaar geleden dat de eerste volwassenen, onder wie Conrad Grebel en Felix Mantz, zich lieten herdopen in Zürich in Zwitserland. Het zou het begin worden van een nieuwe geloofsbeweging, het Anabaptisme.

Op de laatste zondag van januari in het jaar 1536 legt de Rooms katholieke priester Menno Simons zijn pij af om zich vervolgens aan te sluiten bij de Wederdopers. Deze gebeurtenis zou het begin worden van het Dopersdom. De doperse geschiedenis leert ons dat geloof en overtuiging altijd in beweging zijn tot op de dag van vandaag, zoveel eeuwen later in vele gemeenten en op bestuurlijk vlak.

Achter de schermen wordt dan ook druk gewerkt om de Wereldbroederschapszondag op 19 januari a.s. in de Lawei in Drachten te organiseren. En i.s.m. Dg. Bolsward, De Lytse Streek en Harlingen wordt op Hemelvaartsdag 29 mei a.s. weer een Vermaningpad georganiseerd.

We hopen van harte dat u allemaal in beweging komt ook vanwege de activiteiten die georganiseerd worden in jullie eigen gemeente. Maar als dat vanwege stramheid niet meer letterlijk kan, dan is er nog altijd de figuurlijke weg door elkander lief te hebben en met elkaar in gesprek te blijven.

We wensen u allen een prachtig en inspirerend winterseizoen met Gods onmisbare Zegen.

Met een zusterlijke groet namens het FDS-bestuur,
Korneel Roosma – de Vries, secretaris

Senioren midweek 2 – 6 september 2024

We kunnen terugzien op een goede midweek!

Deze keer was het voor het eerst in de herfst en niet (zoals in de voorafgaande jaren) in het voorjaar. Voor de 18 deelnemers was dit latere seizoen geen belemmering om te komen. Het thema van de midweek was: *seizoenen*. We konden in Fredeshiem steeds beschikken over de Lely kamer met ook stoelen buiten.



Elke dag werd afgesloten met een korte overdenking over één van de vier seizoenen. We begonnen met de herfst. Dat is de tijd, waarin men zich er eens op voorbereidde om de donkerste periode van het jaar door te komen op weg naar een nieuwe tijd vol beloften. Daarom begint het Joodse Nieuwjaar in de herfst.

Bij de kennismaking werd ieder gevraagd welk jaargetijde voor haar/hem het mooiste is. Een kleine voorkeur ging uit naar de Lente – maar ook de andere seizoenen werden gewaardeerd.



Elke ochtend was er gelegenheid om deel te nemen aan ochtendgymnastiek, zittend op een stoel. Dat werd graag gedaan, met veel vrolijke momenten. Dinsdag maakten we een rondvaart door de Giethoornse wateren. Het was prachtig weer en niet druk. Het hoogseizoen was voorbij. We genoten van de natuur en het ruime uitzicht. 's Avonds nam Sina

Keuning in de grote zaal aan de piano ons mee in muziek over de seizoenen. We konden onze stemmen laten horen!

Woensdag was een: rustig-vrij-dagje. Het was de enige wat bewolkte dag. Een korte boswandeling en gezelschapsspelletjes werden op prijs gesteld. Enkelen maakten een reisje naar Steenwijk, anderen gingen naar Frederiksoord. Daar was in het museum De Proefkolonie een nieuwe tentoonstelling die erg aansprak. De avondmaaltijd lieten we ons weer goed smaken! Fredeshiem heeft een prima keuken. 's Avonds werden we aan het denken gezet door samen een quiz in te vullen: één over vrouwen in de Bijbel, een andere over "liedjes van vroeger" (waarvan we de meesten konden meezingen) en een derde over bloemen.

Donderdag werd opnieuw een reisje naar Giethoorn gemaakt. Nu naar de Doopsgezinde kerk, waar Ds. Gerke van Hiele ons vertelde over de geschiedenis van deze oudste Doopsgezinde Gemeente. In dit lage land waren de achtervolgde eerste Menisten veilig, al leefden ze in armoede. De saamhorigheid was/is groot. Ds. Hylkema heeft een eeuw geleden veel gedaan voor het dorp. De hoofdstraat is naar hem vernoemd. Hij is ook één van de oprichters van de Broederschapshuizen in Elspeet en Steenwijk. In de verbouwde vermaning, die vaak open is, is een "puzzeltocht" voor de toeristen.

We aten onze lunch in de kerkenkamer en konden daarna lopen naar het tegenovergelegen museum van Giethoorn: het Olde Maat Uus (eens bewoond door de familie Maat). We kregen een boeiende rondleiding.

Tenslotte was er nog tijd om een ritje te maken naar Blokzijl, waar het aan de haven druk was. In Fredeshiem, begon na een heerlijke buffetmaaltijd, de Bonte Avond, waar iedereen spontaan aan mee deed. De tekeningen van veel spreekwoorden waren leuk en goed te herkennen. In die paar dagen werden we een hechte groep met veel goede gesprekken, hartelijkheid en aandacht voor elkaar.

Vrijdagmorgen namen we afscheid van elkaar. Foto's werden gemaakt en uitgewisseld. Er zal worden geprobeerd die te verzamelen en aan iedereen toe te sturen als een herinnering aan deze waardevolle midweek.

Romkje en Leendert Knipscheer, Roelof Akse

Najaarsvergadering zaterdag 9 november 2024



Najaarsvergadering in de Vermaning te Leeuwarden, Wirdumerdijk 18.
Inloop vanaf 09.00 uur. Aanvang vergadering 09.30 uur.
Klik op onderstaande link voor de agenda.

<https://fds.doopsgezind.nl/agenda/najaarsvergadering-fds/>

Activiteiten 2025

Wereldbroederschapdag zondag 19 januari 2025

Op zondag 19 januari 2025 vieren we gezamenlijk, als Drentse, Friese en Groningse doopsgezinden *Wereldbroederschapdag*; ontvangst vanaf 9.30 uur in Schouwborg de Lawei te Drachten.

Deze dag zal in het teken staan van vijfhonderd jaar anabaptisme/doperdom, een radicale stroming begonnen in Zürich, Zwitserland in Januari 1525!

Het thema van deze vierdag is ontleend aan het MWC: *'the courage to love'*, vertaald als *'De moed om lief te hebben'*.

In de viering van de ochtend doet Henk Stenvers mee. Hij is momenteel president van de *Mennonite World Conference* (MWC), en heeft daarom wereldwijde contacten.

De Lawei verzorgt een vegetarische buffetlunch.

's Middags zijn er diverse workshops, u kunt bijvoorbeeld kiezen uit 'Zingen' in de Roel Oostra zaal, Groene Kerk o.l.v. Theo Mulder, een dialoog over 500 jaar doperdom o.l.v. Henk Stenvers, een historische wandeling door het centrum van Drachten. Ook is er 's middags kindertheater van Simone Kampherbeek.



De gehele dag is er een goede doelen markt.

De voorbereiding is in handen van Ietsje de Boer, Hanna Bruin, Baukje van Dijk, Tjitske Hiemstra, Jehannes Regnerus en Roelof Akse.

U kunt zich via de mail opgeven bij Rita Grolleman: frieslandfds@gmail.com
Graag de namen van de deelnemers en de gemeente vermelden.
De kosten voor deze dag zijn € 15,- per persoon. Dit bedrag kan overgemaakt worden op: NL 20 RABO 0146458346 t.n.v. Friese Doopsgezinde Sociëteit, o.v.v. WFD 19 januari 2025, met daarbij de namen van de deelnemer(s).

Vermaningspad Hemelvaartsdag 29 mei 2025



In samenwerking met de doopsgezinde gemeenten Bolsward, de Lytse Streek en Harlingen wordt op 29 mei het Vermaningspad georganiseerd. De start en afsluiting is in de Vermaning te Bolsward. De voorbereidingen zijn gestart, er wordt voor zowel de fiets als de auto een mooie route uitgezet.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen bij de financiële commissie voor het jaar 2025.

Wilt u samenwerken met een andere gemeente of hebt u tijdelijk ondersteuning nodig van een pastoraal- of jeugdwerker, dan kunt u een beroep doen op deze subsidie. Aanvragen moeten voor **30 april 2025** worden ingediend bij het secretariaat van de FDS. frieslandfds@gmail.com

Meer informatie staat op de website van de FDS:

<https://fds.doopsgezind.nl/ondersteuning-subsidieverlening/>

Nieuws en activiteiten uit uw Gemeente kunnen geplaatst worden op de website en/of facebook van de FDS, u kunt de informatie mailen aan: frieslandfds@gmail.com

Informatie over de FDS, activiteiten binnen Doopsgezind Friesland kunt u vinden op de website van de FDS: fds.doopsgezind.nl en op de facebook pagina van de FDS: Doopsgezind Friesland.

