



doopsgezinde
gemeente
leeuwarden

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden

16 maart 2025

Voorganger: ds. Ietsje de Boer

Organist: Simon Bouma

Thema: *Bevrijding – tweede zondag van een drieluik*



* Mededelingen en aansteken van de kaars

* Bemoediging en groet

* Zingen *Maak mij een werktuig in uw hand* ZZZ 141

* Gebed

* Zingen *Uit vuur en ijzer* ZZZ 465

* Inleiding

* Zingen *De geest des Heren heeft* NL 686

* Bijbellezing Marcus 5:1-20

* Zingen *Als alle mensen vogels dromen* NL 1013

* Gedicht *Verlangen naar God* Jos Douma

Wie dorst heeft, verlangt naar water.
Naar stromend water dat verfrist.
Droogte is onleefbaar.
Dorst is dodelijk.

Wie honger heeft, verlangt naar brood.
Naar manna om ervan te eten en niet te sterven.
Brood om eeuwig van te leven.

Wie zich leeg voelt, verlangt naar vervulling.
Naar zin in het leven.
Want zonder zin is zijn zo'n eindeloze doodse stilte.
De leegte kerft diepe groeven in mijn ziel.

Wie koud is, verlangt naar warmte.
Naar brandend vuur dat diep naar binnen komt.
Naar een stralende zon op een zomerse dag.
Als de winter voorbij is.

Wie in eenzaamheid verkommert, verlangt naar gemeenschap.
Naar mensen om zich heen.
Mensen die werkelijk aanwezig zijn.

Sprekend.
Vaker zwijgend.
Zo breekt de eenzaamheid open naar een ander toe.

Mijn ziel verlangt naar God.
Want ik ben dorstig en hongerig.
Ik voel me leeg, tot op de bodem uitgeput.
De koude heeft mijn hart bevroren.
En de eenzaamheid hangt als een gordijn over mijn leven.

Alleen God kan mijn dorst lessen.
Alleen God kan mij honger stillen.
Alleen God vervult mijn leegte, verwarmt me in mij koude,
vergezelt me in mijn eenzaamheid.

Mijn ziel verlangt naar God.
Mijn hart is onrustig totdat het rust vindt in Hem

* Zingen *Zie ik ben met u* Iona 36: 1-3

* Overdenking

* Muziek

* Open ruimte

* Zingen *Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God* Taizé **3x**

* Voorbeden / gebed / Onze Vader

* Collecte voor Oergong, huis van Bezinning en Bezieling

De naam 'Oergong' geeft de overgang aan van de drukte van de Wirdumerdijk naar de stilte van het Menno Simonsplein met haar bezinningsruimte. Voor de zoekende mens naar spiritualiteit willen we naast kerkdiensten ook andere vormen bieden, zoals stilte en christelijke meditatie. In de afgelopen jaren is Oergong een essentieel onderdeel van onze gemeente geworden.

* Slotlied *Geef vrede door van hand tot hand* NL 1014: 1-3

* Zegenbede

Hear, wy freegje no, Jo seine op ús wei
Hear, wy freegje Jo, wês mei ús eltse dei (2x)
Amen

We doven de kaars en nemen in ons binnenste het licht met ons mee naar huis.

Mededelingen

Vanuit Dopersduin in Schoorl komt het volgende initiatief: Tent of Nations is een educatieve boerderij gelegen in de heuvels van Bethlehem, beheerd door de Palestijns-christelijke familie Nassar. Onder het motto 'Wij weigeren vijanden te zijn' zet de familie zich in voor vrede en verbinding, ondanks de voortdurende dreiging van landonteigening. Door middel van geweldloze en creatieve initiatieven brengt deze familie reizigers van verschillende achtergronden samen, en wordt het belang van rechtvaardigheid, duurzaamheid en dialoog benadrukt. De boerderij werd zo een ontmoetingsplek voor bezoekers van over de hele wereld, en inspireerde hen zich in te zetten voor een betere wereld, dichtbij en ver weg.

Na het succes van de kaartenactie voor Oekraïne, hopen wij in samenwerking met Vrienden van Tent of Nations – een Nederlandse organisatie die regelmatig reizen organiseert naar Bethlehem – weer een stapel kaarten te kunnen overhandigen, om de familie Nassar en de vrijwilligers die hier werken aan het voortbestaan van deze veilige haven, een hart onder de riem te steken.

Afke heeft kaarten meegenomen. Misschien wilt u tijdens de koffie een kaartje schrijven. En als u dat liever later thuis doet, ze kunnen voor 23 maart gestuurd worden naar Dopersduin (oorsprongweg 3, 1871 HA Schoorl).



Deze week heeft u waarschijnlijk (hoop ik) de Amnesty Collecte aan de deur gehad ... Nu kunt u ook nog een brief (over)schrijven voor een gevangene in een benarde positie. De brieven gaan naar : China, Zambia, Egypte en Lybië en zo mogelijk (een kopie) naar hun ambassades.

27 maart om 19.30 uur is er een interactieve lezing over ons koopgedrag en de keuzes die we maken in de supermarkt. Graag opgeven via Tjitske of op de lijst achter in de kerk. Bij 20 deelnemers(of meer) kan de lezing doorgaan.



De Kliederkerk bereidt zich voor op Palmpasen!

6 april is iedereen, jong en oud, weer welkom voor een vrolijke, leerzame, gezellige, actieve en voedzame middag. Opgeven kan via [✉ kliederkerk@dgleeuwarden.org](mailto:kliederkerk@dgleeuwarden.org)

Als u via een bank-app aan de collecte wilt bijdragen, dan kan dat met deze QR-code:

De diensten worden op video opgenomen en zijn via de website van de gemeente, onder het menu 'Archief Vieringen' tot de daaropvolgende zondag te bekijken.

📄 www.doopsgezindenleeuwarden.nl



Mededelingen voor de liturgie graag uiterlijk donderdag 12.00 uur e-mailen naar: hannabruin@kpnmail.nl en nynke.smit@outlook.com

Bovenstaande mededelingen vindt u ook op www.doopsgezindenleeuwarden.nl

Liederen (Iona) overgenomen uit *Liederen & gebeden uit Iona & Glasgow*.

Liederen (NL/FNL) overgenomen uit *Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk / Lieteboek – sjonge en bidde thús en yn tsjerke*

Liederen (Taizé) overgenomen uit de bundels van de Taizé-Communauté, France

Liederen (ZZZ) overgenomen uit *Zangen van zoeken en zien*